

## Bir Destandır Ganakkale

Binlerce şehidin kaniyla suladığı topraktı Ganakkale! Onlar sonu başından belli olan bir yola çıkmışlardı. Kimi daha okulluydu kiminin eude karısı, çocuğu beklüyordu. Onlar bu vatan, bu topraklar için ölmeyi çoktan göze almışlardı.

Eldede urba yokken, çarık yokken, tüfek yokken, mermi yokken yürüdüyü yigitler dşman üstüne. Yüreklere tek bir şey için atıyordu Vatan! O sevdaki her şeyin önüne geçiyordu onlar için. Belki bir avuç toprak icindi bu mücadele, fakat bir önemi yoktu. İsterse bir avuç olsun toprak. Verilmemeliydi, Verilmeyecekti.

Ege'den, Karadeniz'den, Doğu'dan sayısız yigidin canla başla çarpıştığı siperlerdi Ganakkale. O siperler, beraber yattıp kalktıkları, silah arkadaşlarını gömdükleri yerlerdi. Yanından geçen mermilere aldırmadan süngüsüyle dşman üstüne koştuğu yerdi o siperler. O siperler Mehmetiğin kaniyla suladığı topraklardı.

Dşman gemileri girerken Boğaz'a bir şeyi unutmuşlardı. Karşısındaki ordu Fatih'in torunlarıydı, Bedr'in aslanlarıydı. Seyit Ali 215 kiloluk top memisini taşıırken tereddüt etmedi; Kemal Paşa Conkbayırı'nda 'ölüm' emrini verdiğinde asker tereddüt etmedi. Canları pahasına da olsa savurdular dşmanı. O Boğaz da 'bir deurin battığı yer' olarak geçti tarihe.

Kim bilir kaç kefensiz yatar bu topraklarda. Gençinden yaşlısına kim bilir kaç tane. Kim bilir kaç eve ateş düştü, kaç ananın yüreği yandı, kaç çocuk babasız kaldı.

Kolay kazanılmadı bu topraklar. Bin Kara Fatma, bin Seyit Ali, bin Mustafa Kemal sayesinde kazanıldı. Onlar iyi ki geçtiler bu topraklardan. Genalıklarını, ailelerini, kendilerini bu topraklar için feda eden aziz şehitlerimizi sevgi ve minnetle...

Yaren Elenay Yıldırım

11 A

668